

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Περίοδος Β' - Χρόνος 12ος Τεύχος 52ο

Απρίλιος - Ιούνιος 2010

Το φετινό πάσχα

Γράφει: Η Σούλα Μαλεβίτση – Βασιλοπούλου

Το φετινό Πάσχα, το Πάσχα του 2010 είχε κάτι το ξεχωριστό από κάθε άλλη χρονιά. Ήρθε νωρίς πριν προλάβει να μπει ο Απρίλης. Η βδομάδα των παθών άρχισε από τον Μάρτη με τη Κυριακή των Βαίων. Στην ομορφιά του Πάσχα συνέβαλε και η φύση. Η στενόμακρη πεδιάδα του χωριού μας νωρίς φέτος έστρωσε τον πολύχρωμο τάπητα της, με τις άσπρες μαργαρίτες, τις κόκκινες παπαρούνες και τα άλλα πολλά πολύχρωμα λουλούδια. Οι αχλαδιές και οι μυγδαλιές φόρεσαν τα νυφικά τους, κάτασπρες με τα άσπρα τους λουλούδια. Τα σπάρτα ντύθηκαν τη κίτρινη φορεσιά τους και οι τριανταφυλλίες έβγαλαν τα όμορφα τριαντάφυλλα για να στολίσουν τον επιτάφιο.

Η εκκλησία ολόφωτη κάθε βράδυ άνοιγε τις πόρτες της για να υποδεχτεί τους πιστούς.

Με μεγάλη χαρά άνοιξαν οι κλειστές πόρτες και τα παράθυρα για να υποδεχτούν τους ανθρώπους των που τους βλέπουν λίγες μέρες το χρόνο.

Τα δένδρα, οι αυλές, τα πεζούλια ασβεστώθηκαν και άστραψαν. Το χωριό γέμισε με τις φωνές των μικρών παιδιών. Οι δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα. Στο καφενείο του Χωριού μας οι συγχωριανοί μας χαιρετιόντουσαν και φιλιόντουσαν αφού σε κάτι τέτοιες μέρες του χρόνου συναντιόνται.

Μεγάλη βδομάδα ήρθαμε στο χωριό μας.

Εδώ θα θυμηθούμε τα βιώματα των παιδικών μας χρόνων, θα θυμηθούμε και κείνους που έφυγαν από τη ζωή και τα σπίτια τους είναι σήμερα κλειστά και έρημα.

Στην εκκλησία τη μεγάλη Παρασκευή έγινε η περιφορά του ομορφοστολισμένου επιταφίου. Το Σάββατο ο κάθε νοικοκύρης έσφαξε ή αγόρασε το αρνί που θα σουβλίσει ανήμερα το Πάσχα. Οι νοικοκυρές έκαναν τον τελευταίο έλεγχο στα κόκκινα αυγά στα κουλούρια, στις γαλόπιτες, τις τυρόπιτες και στο εύγεστο προβατίσιο γιαούρτι το οποίο με τέχνη και επιμέλεια είχαν παρασκευάσει.

Στις 11 το βράδυ ο Παπαγιάννης χτυπάει την καμπάνα και καλεί τους πιστούς στην εκκλησία για να γιορτάσουν την ανάσταση. Κοντά στα μεσάνυχτα ντυμένους με τα εορταστικά τους άμφια, ανάβει στη δική του λαμπάδα το καινούργιο φως και βγαίνοντας στην ωραία πύλη αναφωνεί: "Δεύτε λάβετε Φως..." Πρώτος ανάβει την λαμπάδα του ο δήμαρχός μας Γιάννης Μπρατσιάκος -που με την σύζυγό του επέλεξαν το χωριό μας να γιορτάσουν την Ανάσταση- και ακολουθούν οι άλλοι πιστοί.

Στη συνέχεια όλοι με αναμμένες τις λαμπάδες βγήκαν έξω στο προαύλιο της εκκλησίας. Στη πόρτα της εξόδου ο Σύλλογός μας πρόσφερε σε κάθε πιστό ένα τσουρέκι μαζί με ένα κόκκινο αυγό.

Όταν βγήκαν όλοι έξω από την εκκλησία ο Παπαγιάννης διάβαζε το ευαγγέλιο: Και επιγενομένου του Σαββάτου Μαρία και Μαγδαληνή και Μαρία του Ιακώβου και Σαλώμη... και ακολουθεί η εκφώνηση: Δόξα τη αγία και ομοούσιο και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι... και αμέσως "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ".

Οι καμπάνες άρχισαν να χτυπάν χαρμόсуνα. Βεγγαλικά και κεριά υψωμένα, φιλήματα, ευχές, δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Την ημέρα της Κυριακής, ανήμερα το Πάσχα και μέσα στο καθαρά ανοιξιάτικο τοπίο έβλεπες στα περισσότερα σπίτια ανθρώπους μόνους ή με συγγενικές ή γειτονικές παρέες να ψήνουν τον οβελία και γύρω του αγαπημένα πρόσωπα να τρώνε να πίνουν, να χορεύουν και να δίνουν ευχές για υγεία και για καλύτερες μέρες.

Μέσα στην ανοιξιάτικη φύση που η ζωή ξαναγεννιέται από το λήθαργο του χειμώνα ας ευχηθούμε και μεις να ξαναγεννηθεί και η Ελλάδα μας από το λήθαργο που βρίσκεται και μαζί με το "Χριστός Ανέστη" να πούμε "Ελλάδα Ανέστη" σε πείσμα εχθρών και φίλων οι οποίοι φαινομενικά δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για μας αλλά στην πραγματικότητα μας επιβουλεύονταν γιατί μας ζηλεύουν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την **7η Αυγούστου** θα γίνουν στο χώρο της πηγής τα εγκαίνια της ανάπλασης της πηγής του Κεφαλόβρυσου.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας να παρευρεθούν στην τελετή των εγκαίνιων.

Σύλλογος Κεφαλοβρυσαίων

Ραντεβού στο Χαλβάτσο

Αγαπητέ συμπατριώτη. Το Χαλβάτσο δεν είναι μόνο η γενετειρά σου, είναι και η πατρίδα σου, και σε περιμένει.

Ακόμη σε περιμένουν οι φίλοι σου και οι συγγενείς σου που θα τους συναντήσεις και θα θυμηθείς τη χαρά των παιδικών σου χρόνων.

Ο αναπλασμένος Κεφαλόβρυσος με τα αιώνια πλατάνια και τα κρυστάλλινα νερά του, το πανηγύρι στην παλιόστανη σε περιμένουν να σε δροσίσουν και να σε διασκεδάσουν. Αποφάσισε λοιπόν πάρε την οικογένειά σου και τους φίλους σου και έλα στο χωριό που σε έχει ανάγκη.

Σύλλογος Κεφαλοβρυσαίων

Στους απανταχού της Ελλάδας και του εξωτερικού συγχωριανούς και φίλους του συλλόγου μας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Δημοτικά Νέα

Γράφει ο Δημ. Βασιλόπουλος

Συνεχίζονται τα έργα, σύμφωνα με τις καταρτισθείσες μελέτες σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου και θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Οι αγροτικοί δρόμοι των Δ.Δ. δεν θα ολοκληρωθούν γιατί οι σχετικές πιστώσεις μειώθηκαν κατά 60%.

Είναι τα τελευταία έργα που γίνονται από τον Δήμο Αριστομένη. Με τους νέους Δήμους του Καλλικράτη δεν γνωρίζουμε τι θα επακολουθήσει. Με τα μέχρι σήμερα νέα ο Δήμος μας θα υπαχθεί στο Δήμο Μεσσήνης.

Νομίζουμε ότι τα πράγματα θα δυσκολευτούν όχι μόνο κατά την εφαρμογή τους αλλά και μελλοντικά.

Τη στιγμή που γράφουμε τις απόψεις μας αυτές δεν έχει γίνει "ο Καλλικράτης" νόμος του κράτους.

Είχαμε το Δήμο Αριστομένη με τα 17 χωριά. Ο πετυχημένος δήμαρχός μας Γιάννης Μπρατσιάκος, γνώριζε τους κατοίκους, γνώριζε τις ανάγκες των χωριών, είχε ιδιαν αντίληψη και εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα τις ικανοποιούσε.

Ο νέος Δήμος με τα 120 περίπου χωριά και πόλεις τι να πρωτοκάνει; Τι μπορεί ο νέος δήμαρχος να κάνει για τα ορεινά χωριά αφού δεν τα γνωρίζει, δεν γνωρίζει τις ανάγκες των;

Επειδή όμως εμείς οι Έλληνες πάντοτε είμαστε αισιόδοξοι ευελπιστούμε ότι ο νέος δήμαρχος του "Καλλικρατικού" Δήμου Μεσσήνης θα δώσει την δέουσα προσοχή, θα προσέξει αυτούς τους ακρίτες για να παραμείνουν στα ορεινά χωριά και να αποφευχθεί η οριστική ερήμωση του τόπου.

Προσέφεραν στο Σύλλογο

Ευγενία Αν Καλοφωλιά 50 €

Τα νέα του ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Περίοδος Β. χρόνος 12ος τεύχος 51ο

Απρίλιος - Ιούνιος 2010

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Κεφαλοβρυσαίων Μεσσηνίας
«Ο Άγιος Ιωάννης»

Εκδότης:

Γιώργος Παναγιωτόπουλος προεδ. Δ.Σ.

Διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 33 ΑΙΓΑΛΕΩ

Η σελιδοποίηση - εκτύπωση - βιβλιοδεσία:

ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ



Γραφικές Τέχνες
ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Μπουμπουλίνας 66, Ζεφύρι

Τηλ. 210 24 81 647-7

Fax 210 24 83 358

email: tsaldari@otenet.gr

www.tsaldarisprint.gr

ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Συνεχίζονται τα έργα σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες για την ανάπλαση του χωριού μας.

Έχει αρχίσει η διαμόρφωση των πλατειών και δρόμων και στις δύο συνοικίες. Έχουν χαλικοστρωθεί με χαλίκι 3Α αρκετοί δρόμοι και θα επακολουθήσει ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων. Στα σημεία που δεν είναι εφικτή η ασφαλτόστρωση θα γίνει τσιμεντόστρωση.

Αυτή είναι η απόφαση και η θέληση του Δήμαρχου Γιάννη Μπρατσιάκου αλλά και του παρέδρου μας Σάκη Μανιάτη. Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Οι πιστώσεις υπάρχουν στο Δήμο και δεν επηρεάζονται από την λιτότητα που εφαρμόζει η Κυβέρνηση.

Ανάπλαση πηγής Κεφαλοβρύσου.

Συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο τα έργα στη πηγή. Όπως μας πληροφόρησε ο δήμαρχος μας και ο πάρεδρος του χωριού μας τα εγκαίνια του έργου θα γίνουν στις 7 Αυγούστου.

Ημέρα μνήμης

10 Οκτώβρη 1943 μια μέρα μνήμης! Μια ημέρα που οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν στο μελιγαλά τέσσερα παλικάρια του χωριού μας. Το Σωτήρη, το Βασίλη, τον Δημήτρη και τον Ηλία. Πριν λίγες μέρες είχαν σκοτώσει στο χωριό μας ένα όμορφο αγγελοίδι το Πέτρο. Είχαμε γράψει και σε προηγούμενα τεύχη της εφημερίδας μας για τους αδικοχαμένους αυτούς νέους και προτείναμε η ημέρα αυτή να κηρυχτεί ημέρα μνήμης.

Η κοινότητα, ο Σύλλογος η εκκλησία να πετάξουν το πέπλο της λησμονιάς και να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Έστω ένα τρισάγιο, για να θυμηθούμε όλοι όσοι τους γνώριζαν και να μάθουν όλοι όσοι δεν τους γνώρισαν για τους νέους αυτούς που δεν πρόλαβαν να γευθούν τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Θα επιμένω γιατί και τον δικό μου πατέρα τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Κάτι πρέπει να γίνει! Ένα μικρό ξεκίνημα! Δεν είναι δύσκολο. Θέληση να υπάρχει. Και νομίζω ότι και θέληση και ευαισθησία υπάρχει από τον παπαγιάννη και τους προέδρους της κοινότητας και του Συλλόγου.

Σούλα Μαλεβίτση - Βασιλοπούλου



ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αθανάσιος Τσαλδάρης & Υιοί



Τηλ. 27220 94425 • 6971586966 • 6944840082

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Από την Εθνική μας ζωή
Γράφει η Σούλα Μαλεβίτση - Βασιλοπούλου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (540-465 Π.Χ.)

Ήταν πολιτικός και στρατηγός.

- Ο Αριστείδης είχε έναν εξάδελφο τον Καλλία που ήταν πολύ πλούσιος και δεν βοηθούσε την οικογένεια του Αριστείδα που ήταν πολύ φτωχή. Οι εχθροί του Καλλία τον κατάγγειλαν για την αδιαφορία που δείχνει για τον ξάδερφό του.

Στο δικαστήριο ο Καλλίας κάλεσε τον ίδιο τον Αριστείδα ως μάρτυρα. Ας ομολογήσει ο ίδιος ο Αριστείδης ότι πολλές φορές προσπάθησα να τον βοηθήσω αλλά ποτέ δεν ήθελε. Και μου έλεγε: Καλλία εγώ πιο περήφανος για τη φτώχεια μου παρά εσύ για τα πλούτη σου. Το να βλέπει κανείς ανθρώπους να μεταχειρίζονται καλά τα πλούτη τους είναι εύκολο. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να συναντήσει κανείς ανθρώπους να υποφέρουν με αξιοπρέπεια και γενναιότητα τη φτώχεια τους.

- Επειδή ο Αριστείδης είχε αφοσιωθεί στις υποθέσεις της πατρίδας και παραμελούσε το σπίτι του, η γυναίκα του του έλεγε: Ωραία θα ήταν αν θεωρούσες τα οικιακά σου δημόσια και τα δημόσια οικιακά.

- Κάποτε ο Θεμιστοκλής σκέφτηκε ένα σχέδιο που αν το πραγματοποιούσαν οι Αθηναίοι θα κέρδιζαν πολλά. Πρόσθεσε όμως ότι το σχέδιο ήταν σοβαρό και μη ανακοινώσιμο δημόσια. Έπρεπε να το εμπιστευτεί σε έναν άνθρωπο κοινής εμπιστοσύνης.

Ο λαός διάλεξε τον Αριστείδα και τον εξουσιοδότησε να βγάλει μια απόφαση που εκείνος νόμιζε σωστή.

Ο Αριστείδης άκουσε το σχέδιο του Θεμιστοκλή το οποίο ήταν: Να πυρπολήσουν τον στόλο των Πελοποννησίων που ήτανε στο Παγασητικό Κόλπο, για να μείνουν αυτοί κυρίαρχοι στην Ελλάδα. Ο Αριστείδης άκουσε το σχέδιο και γύρισε στην εκκλησία του Δήμου και είπε:

Είναι αλήθεια ότι το σχέδιο του Θεμιστοκλή είναι ωφέλιμο για την πόλη. Δεν πρέπει όμως να πραγματοποιηθεί γιατί είναι ΑΔΙΚΟ.

Οι Αθηναίοι που πίστευαν στον Αριστείδα δεν ζήτησαν εξηγήσεις από τον Θεμιστοκλή αλλά του ζήτησαν να παραιτηθεί.

Χαλβατσαϊκιά

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 510

Η εξέλιξη του άρρενος πληθυσμού Κεφαλοβρύσου από το 1901

Γράφει η Σούλα Μαλεβίτση - Βασιλοπούλου

1901

Αναστασόπουλος Ιωάννης Αντ.
Καλοφωλιάς Δημήτριος του Ιωάν.
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Περ.
Στέφανος Ιωάννης Αθαν.
Σαρκουλάς Κων/νος Γεωρ.
Παναγόπουλος Μιχαήλ. Παν.

1902

Αδαμόπουλος Δημήτριος Ιωαν.
Γεωργιόπουλος Νικόλαος Παν.
Δημητρακόπουλος Ευγένιος Γεωρ.
Θεοδωρακόπουλος Αθανάσιος Αντ.
Γεωργακόπουλος Χρήστος Γεωρ.
Μουγγός Περικλής Αθαν.
Μουγγός Θεόδωρος Διον.
Μανιάτης Χρήστος Παν.
Νικολακόπουλος Γεώργιος Παρ.
Στέφανος Ιωάννης Αριστ.
Χριστόπουλος Αθανάσιος Νικ.
Αναστασόπουλος Δημήτριος Θεο.
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος Κων.
Μουγγός Αλέξανδρος Νικ.
Μουγγός Χρήστος Νικ.
Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος Αντ.

1903

Γεωργιόπουλος Μιχαήλ Χαρ.
Μανιάτης Νικόλαος Χρ.
Στέφανος Χρήστος Ιω.
Αναστασόπουλος Δημήτριος Θεο.
Παναγιωτόπουλος Χρήστος Αριστ.
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης Παν.

1904

Αντωνόπουλος Γεώργιος Δημ.
Ανδριανόπουλος Κων/νος Παν.
Αναστασόπουλος Κων/νος Γεωργ.
Ανδριανόπουλος Ανδρέας Ιωαν.
Βασιλόπουλος Ηλίας Αθαν.
Γεωργακόπουλος Γεώργιος Παρ.
Καλοφωλιάς Σπύρος Κων.
Καλοφωλιάς Ευγένιος Παν.
Καλοφωλιάς Χρήστος Γεωρ.
Μανιάτης Αθανάσιος Δημ.
Παπαδόπουλος Κων/νος Ιωα.
Φωτόπουλος Δημήτριος Γεω.
Καλοφωλιάς Νικόλαος Αν.
Ζαχαρόπουλος Μιχάλης Δημ.
Μανιάτης Μιχάλης Λεων.
Σταθόπουλος Ευστάθιος Κων.
Αναστασόπουλος Γεώργιος Αναστ.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΙ

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 33 ΑΙΓΑΛΕΩ • Τηλ.: 210 5985166

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΦΟΝΙΞ

Σταύρος Φλαούνας
Πανεπιστημίου 61, Αθήνα
Τηλ.: 2103252767
Κιν.: 6955547933

ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
έκπτωση από 20% έως 70%

Ελαιουργείο

Σύγχρονο, οικολογικό

Αφών Σκιαδά

στο Στρέφι Αριστομένους

Ταχύτατη εξυπηρέτηση,
εξαιρετική ποιότητα,
εμπιστοσύνη.

Αγορές, πωλήσεις
ελαιολάδου
σε πολύ καλές τιμές



ΠΟΥ ΠΑΜΕ;

Γράφει ο Δημ. Βασιλόπουλος

Καθημερινά στα μαζικά μέσα Ενημέρωσης πληροφορούμαστε για όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας.

Κρατικά όργανα που ορκίστηκαν να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του δημοσίου, πλούτισαν σε βάρος του. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τις μίζες έκαμαν ολόκληρες περιουσίες. Πολλοί προμηθευτές (φαρματοβιομήχανοι) μεσάζοντες πλούτισαν και εξακολουθούν να πλουτίζουν εις βάρος του λαού. Η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή αποτελούσαν εξυπνάδα ενώ ο νόμιμος πολίτης ήταν ο κουτός, ο βλάκας.

Η πολιτική εξουσία τα ε γνώριζε όλα αυτά τα οποία είχαν μπει στη ζωή μας πριν από πολλά χρόνια και τα ανεχόταν είτε από κομματική είτε από οικονομική ιδιοτέλεια.

Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς στη τηλεόραση πρώην υπουργό να ομολογεί χωρίς να κοκκινίζει ότι πήρε μίζες.

Και αφού οι εκάστοτε κυβερνήσεις ανέχονταν και υπέθαλπαν τέτοιες καταστάσεις, βούλιαξαν τα οικονομικά του κράτους και τότε τρέξαν στους ξένους πιστωτικούς οργανισμούς και έγιναν επαίτες ζητώντας δάνεια για να αποφύγουν την πτώχευση.

Προσφύγανε σε έναν οργανισμό ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρ. Τράπεζα και το ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Έτσι κυβερνάν την Ελλάδα στην ουσία ο Όλι ρεν (Ε.Ε) Ο Ζαν-Κλόντ Τρισέ (ΕΚΤ) και ο Ντομινίκ Στρος-καν (ΔΝΤ). Ενώ από 16 Φεβρουαρίου η Ελλάδα έχει τεθεί υπό καθεστώς στενής κοινοτικής επιτήρησης.

Η πιο πάνω τρόικα αποφασίζει: για τα όρια ηλικίας το ύψος το πάγωμα και τη μείωση των μισθών και των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και του ιδιωτικού τομέα την άρση της μονιμότητας τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα και γενικά αποφασίζει για την οικονομική και τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα μας στο μέλλον. Με λίγο λόγια βρισκόμαστε υπό ξένη κατοχή.

Το πρώτο λόγο στις αποφάσεις έχει το ΔΝΤ γιατί ούτε οι Ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν την ύπαρξη τέτοιου οργάνου και διότι είναι φυσικό να λείπει η πείρα από την Ε.Ε και την ΕΚΤ και πέφτει το βάρος στο Δ.Ν.Τ.

Ήδη ελήφθησαν οι πρώτες αποφάσεις: Η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού (ΔΧ.ΔΠ.Ε.Α.) από τους δημοσίου υπαλλήλους και Συνταξιούχους, η κατάργηση της σύνταξης που παίρνουν οι χήρες λόγω θανάτου των συζύγων τους. Καθιέρωση 40 ετών εργασίας για συνταξιοδότηση και άλλα επαχθή μέτρα.

Η απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων αφού καταργούνται 2150 ΝΠ.ΔΔ 120 διευθύνσεις, 500 τμήματα υπουργείων που

κρίνονται ότι δεν έχουν αντικείμενο δράσης.

Η τρόικα θα μπορεί να επιβάλλει και άλλα δραστηρότερα μέτρα αν δεν επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που έχει μπει σαν στόχος πραγματοποίησης.

Εδώ μας οδήγησαν οι πριν από πολλά χρόνια ανίκανοι και επίορκοι πολιτικοί με τις πράξεις τους.

Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν οι άσπονδοι φίλοι μας εταίροι στην Ε.Ε. ότι η Ελλάδα έξησε και στο παρελθόν χειρότερες καταστάσεις. Τις υπερπήδησε, και στάθηκε όρθια. Το ίδιο θα κάμει και τώρα και οι σημερινοί «φίλοι μας» θα ντρέπονται για όσα είπαν και έκαναν σε βάρος της χώρας μας.

Πιο κάτω παραθέτουμε βαρυσήμαντη δήλωση του Μίκη Θεοδωράκη για την εμπλοκή του Δ.Ν.Τ. που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αδέσμευτο Τύπο την 28.4.2010.

Προμήνυμα μεγάλων συμφορών θεωρεί ο Μίκης Θεοδωράκης, με βαρυσήμαντη δήλωσή του, την εμπλοκή του ΔΝΤ στα οικονομικά της χώρας μας, με αποτέλεσμα να «απολέσουμε ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας και να τεθούμε σε καθεστώς κηδεμονίας».

Όπως αναφέρει, «η οικονομική κρίση που μας επεβλήθη δεν είναι παρά μόνο το πρώτο πικρό ποτήρι στο λουκούλειο γεύμα που θα ακολουθήσει και που αυτή τη φορά θα αφορά ζωτικά και κρίσιμα εθνικά μας θέματα, που δεν θα ήθελα ούτε να φανταστώ που θα μας οδηγήσουν. Μακάρι να έχω άδικο». Κάποιοι, σύμφωνα με τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη μας, «μας ντρόπιασαν και μας φόβισαν, για να οδηγήσουν στο ΔΝΤ, που αποτελεί βασικό παράγοντα της επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ και όλα τα άλλα περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ήταν στάχτη στα μάτια μας, για να μην φανεί ότι πρόκειται για μια καθαρά αμερικανική πρωτοβουλία... Θα έπρεπε να καταργηθούμε ως λαός και αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Καλώ τους οικονομολόγους, πολιτικούς αναλυτές να με διαψεύσουν.

Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λογικοφανής εξήγηση παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια διεθνής συνωμοσία, στην οποία συμμετείχαν και οι Ευρωπαίοι φιλοαμερικανοί τύπου Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο διεθνής αντιδραστικός Τύπος, που όλοι μαζί συνωμότησαν για το "μεγάλο κόλπο" της υποβάθμισης ενός ελεύθερου λαού σε υποτελή».

Ο κ. Θεοδωράκης υποψιάζεται ότι πίσω απ' όλα αυτά κρύβεται η αμερικανική πολιτική «με τα ύποπτα σχέδιά της, που αφορούν το γεωγραφικό μας χώρο, την ύπαρξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων, το καθεστώς της Κύπρου, το Αιγαίο, τους βόρειους γείτονές μας και την αλαζονική στάση της Τουρκίας, με μόνο εμπόδιο την καχυποψία και την εναντίωση του ελληνικού λαού».

Ανακοίνωση

Αίτημα των Κεφαλοβρυσαίων του χωριού, αλλά και όσων διαμένουν μακριά από το χωριό μας είναι να πληροφορούνται τα νέα από την κοινωνική ζωή των συμπατριωτών τους.

Ο μόνος τρόπος, φίλοι συμπατριώτες, για να δημοσιοποιούνται τα νέα αυτά είναι να μας τα γνωστοποιείτε (γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμοι, επαγγελματικές διακρίσεις, επιτυχίες, βραβεύσεις, εκδημίες (θάνατοι) όσων έχουν μεταδημοτεύσει κλπ.).

Επί πλέον μπορείτε να αποστέλλετε, εφόσον συμφωνεί το κοινογενειακό περιβάλλον, σύντομα σημειώματα για τη ζωή των θανόντων με φωτογραφία τους. Θέλουμε να καταστεί σαφές ότι δημοσιεύουμε ό,τι μας αποστέλλεται. Παράκληση μόνο τα νέα σας να είναι ευσύνοπτα.

Η συντακτική επιτροπή.

ΧΤΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ**ΠΟΙΗΜΑ**

Χτες το βράδυ με ένα φίλο που τα πίναμε παρέα μου διηγείτο ιστορίες που είχε πάει στη Κορέα. Και πολέμησε με άλλους τους συμμάχους μας εκεί είχε βάψει με το αίμα των βορείων το χακί. Τώρα είναι μετανιωμένος, μου τα λέει και δακρύζει, τη ζωή του Κορεάτη πάλι πίσω δε γυρίζει. Τι δουλειά στην άκρη κόσμου είχα πάει να πολεμήσω;; κάπου άφησα νιες, χήρες και ορφανά παιδάκια πίσω. με διαλέξανε με άλλους για να πάμε στην Κορέα και φαντάστηκα ο ηλίθιος θα περνούσα εκεί ωραία. Τι να κάνουμε εμείς στρατιώτες, έτσι θέλαν οι συμμάχοι με καλό ή με το ζόρι να μας στείλουνε στη μάχη. Τρίτο λόχο υπηρετούσα και με το βαθμολογία τα γαλόνια μου τα δώσαν είχα κάνει ανδραγαθιά. Και την πλήρωσα τη λέζα όπως γίνεται συνήθως, δύο τραύματα στο πόδι και ένα βολί μέσ' το στήθος. Το παράσημο μου δώσαν του γενναίου μαχητή και ούτε καν που το σκεφτόμουν ποιούς πολέμαγα γιατί. και σαν ήρωα με βάλαν να περνώ μέσα στο πλήθος τα καμάρωνα που είχα τα λιλιά μπροστά στο στήθος. Τόσο με είχαν φανατίσει που δεν ήξερα τι κάνω να σκοτώσω Κορεάτες και μαζί τους να πεθάνω. Και όλα αυτά τα είχαν κάνει οι σύμμαχοί μας Αμερικάνοι που ελέγχουνε το κόσμο, που πηγαίνει και τι κάνει. Φέρε κύπελα να πιούμε και άλλο ένα κατσάρι να ξεχάσω ότι ήμουν ένα αχρείο παλικάρι.

Σταύρος Χρ. Καλοφωλιάς.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Εάν μένετε ευχαριστημένοι από την ύλη και την ποιότητα των θεμάτων, διαδώστε την και στους φίλους σας. Εάν όχι, γράψτε μας τις παρατηρήσεις σας.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, στείλτε ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ: Με κατάθεση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας: αριθ. λογ/σμού 084/756270-58.

Απαραίτητο στοιχείο: να απαιτήσετε στην κατάθεσή σας να γραφτεί το ονοματεπώνυμό σας, για να λάβουμε γνώση.

Σε περίπτωση παράλειψης ή παρατυπίας πάρτε τηλέφωνο τον Δημ. Βασιλόπουλο, 210 6462.034.

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ

Σκοπός του «Συλλόγου των εν Αθήναις – Πειραιεί και περιχώρων Κεφαλοβρυσαίων Μεσσηνίας ο Άγιος Ιωάννης» (25-7-61) είναι:

- Η διά της επικοινωνίας και συνεργασίας ανάπτυξη του κοινωνικού δεσμού των μελών.
- Η μέριμνα για την ανάπτυξη και την προαγωγή της γενέτειρας κοινότητας δια της εκτελέσεως έργων εκπολιτιστικών και καλλωπιστικών κοινής ωφελείας.
- Η πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του χωριού μας.

Φίλοι συγχωριανοί, πλαισιώνουμε την προσπάθεια του συλλόγου με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του και την αποστολή υλικού για τον εμπλουτισμό της ύλης της εφημερίδας μας «Τα νέα του Κεφαλόβρυσου» (νέα, επισημάνσεις, προσωπικά βιώματα, παραδόσεις, παλιές φωτογραφίες, προτάσεις κ.λ.π.).

Η εφημερίδα είναι η φωνή μας, η επικοινωνία μας, η προβολή των αιτημάτων μας, που είναι αιτήματα της γενέτειράς μας, του χωριού μας.

Αφοί Καλοφωλιά Ο.Ε.**Πυροσβεστικά είδη**

Ιερά οδός 200, Αιγάλεω

Τηλ.: 2105909273

Έπιπλα κουζίνας – Κρεβατοκάμαρες

**Κουφώματα – παντός είδους
ξυλουργικές εργασίες**

ΣΑΚΗΣ

ΑΝΔΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Κεφαλόβρυσο Μεσσηνίας

- **6979870132**
- **6937539400**

**ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

Υμηπτού 45, Χολαργός • Τηλ. 210 65 31 604

ΟΙ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΙ

(Ανθρωπολογικοί Τύποι)

Αναδημοσίευση από το βιβλίο του γνωστού λαογράφου Πάνου Κοσμόπουλου με το δηλωτικό τίτλο "Μεσσηνιακή παράδοση βίου" σελ. 23 και επ.

Οι ανθρωπολογικοί τύποι των χωριανών μας, με απλά λόγια οι χαρακτήρες των Κοντοβουνήσιων, δεν έχουν μεταξύ τους μεγάλες διαφορές. Αντιθέτως, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η οικονομική τους κατάσταση, οι κοινές ασχολίες, οι διαχρονικές τους κοινωνικές εκδηλώσεις, αναταραχές, ανακατατάξεις, κλίμα, και πάνω απ' όλα η τραχύτης του εδάφους των με τις κυματιστές βουνοκορφές του, μας έφτιαξαν τον ορεσίβιο, τον δωρικό Κοντοβουνήσιο, που είναι: Στιβαρός και αγέρωχος σαν κίονας, εργατικός και εφευρετικός, πρᾶος και ολιγόλογος, ολιγαρκής και ειλικρινής, εξωστρεφής και φιλόξενος, γλεντζές και μπεσαλής.

Οι αναφορές και οι συμπεριφορές καθημερινής ζωής που ακολουθούν αφορούν πρόσωπα που ήταν υπαρκτά, εκ της δικής μου γενέτειρας (Κοντογόνη) και των γειτονικών της χωριών. Νομίζω όμως ότι –όπως αναφέρεται παραπάνω– εκπροσωπούν σχεδόν όλους τους τύπους των χωριών μας. Τα περισσότερα πρόσωπα καλούνται με τα παρωνύμιά τους, γιατί μ' αυτά ήταν πολύ πιο γνωστά στην εποχή τους.

Όλα τα χωριά μας είχαν τους ανθρώπους τους που θα σε έκαναν να γελάσεις, να γλεντήσεις και να χαρείς. Αλλά και αυτούς που θα σε παρηγορούσαν σε πίκρες και σε στενοχώριες. Ακόμα και αυτούς που θα έφερναν την συμφιλίωση και την ειρήνη στις μικροπροστριβές. Όμως σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες εκείνων των εποχών, διαδραμάτιζαν οι πρακτικοί γιατροί. Για ανθρώπους και για ζώα. Ξέρανε φάρμακα και βοτάνια, περιποιούνταν τις πληγές και γιάτρευαν σπασμένα πόδια, χέρια και αρρώστιες. Τεχνικές που έρχονταν πάππου προς πάππου, γενεά προς γενεά.

Για βαριές περιπτώσεις, σε στέλνανε στις μεγάλες γιάτρισσες στα καμποχώρια. Τρεις ήταν πασίγνωστες εκεί, τον περασμένο αιώνα. Η «Παναγιωτίτσα» στο Ναζήρι και η «Χιόνα» και η «Περδικούλα» στη Μικρομάνη και στο Ντελήμεμη.

«Τράβα εκεί, κάμε ό,τι σου ειπούν και θα γένεις περδίκι», σε συμβούλευαν.

Και για τις πολύ βαριές, τις

αθεράπευτες περιπτώσεις, είχαν λύση και γι' αυτές. Υπήρχαν οι μάγισσες. Η «Σούκα» των Καλατζαίωνε ήταν η τελευταία καταφυγή.

Εκεί πηγαυορχόσουνα και ψευτοπαρηγοριόσουνα. Και στο τέλος, μπροστά στο μοιραίο, έκλεινε το θέμα με την στερεότυπη φράση: «Τι να κάναμε, τα μάγια δεν λυνόντανε γιατί ήτανε καμένα».

Ο μπαρμπαριστήρης ο Ταγκαλάκης, ήταν ο ειρηνοποιός του χωριού. Ψυχούλα ο μακαρίτης. Ο λόγος του είχε βάρος. Ακουγότανε. Είχε την εμπιστοσύνη του χωριού. Συμβίβαζε όλες τις διαφορές. Μοίραζε τις περιουσίες αδερφιών όταν χωρίζανε. Έβανε τα σύνορα στα χωράφια, εκτιμούσε τις ζημιές που γίνονταν στα σπαρτά. Συνήθως, αυτός ήταν και πρόεδρος σε επιτροπές για τέτοιες μικροζημιές. Και έκλεινε τις υποθέσεις με την εξής χαϊδευτική φράση: «Αι να μου χαθείς, παλιμαγάρα, σώπα πια...». Ήταν δε και το υπόδειγμα προσφοράς εργασίας στα κοινά του χωριού. Μπορούσε να διορθώνει καλντιρίμια σε κακοτράχαλους δρόμους ολομόναχος ώρες ολόκληρες, σιωπηλός, ώσπου να τελειώσει αυτό που άρχιζε.

Για πιο μεγάλα ατοπήματα, πολύ σοβαρά, το χωριό είχε άλλο πρόσωπο. Το μπάρμπα Σπύρο τον Καντρωνά. Αυτός είχε τρόπο, λέγειν, έφερνε παροιμίες, ιστορίες και σε έκανε να πεισθείς ότι έχεις άδικο. Να δώσεις το χέρι να συμβιβαστείς. Ήταν πρᾶος και ολιγόλογος. Καλόκαρδος. Μίλαγε αργά-αργά και άρχιζε πάντοτε με τη φράση: «Άκου να σου ειπώ φίλε μου...» Ο γέρο-Κουτομάγιας, ήταν η σημερινή κοινωνική πρόνοια της περιοχής. Σιτάρι ήθελες, σμιγάδι ήθελες, στου Κουτομάγια. Έπαιρνες αζύγιγο και το επέστρεφες -αν είχες- πάλι αζύγιγο. Λεφτά ήθελες, στου Κουτομάγια. Δίπλα στο παραγώνι του είχε ένα ντουλαπάκι. Και όταν πήγαινες και ζητούσες χρήματα, σου έλεγε: «Στο ντουλαπάκι είναι. Πάρε και όταν τα'οικονομήσεις να'ρθεις να τα ξαναβάλεις». Κάποτε, ο «Νικολιτσόπουλος» ο μακαρίτης είχε πάρει και δεν τα επέστρεψε. Πέρασε καιρός και άλλες ανάγκες τον ξανάφεραν πάλι στου Κουτομάγια, ο οποίος ποτέ δεν τα γύρευε από κανέναν, αλλά δεν λησμονούσε.

- Μπάρμπα, ήρθα για λεφτά. Γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο.

- Ναι, Κώστα μου, άιντε μέσα στο ντουλαπάκι και πάρε.

- Πήγε μέσα, έψαξε αλλά δε βρήκε. Γύρισε στο γέροντα και του λέει:

- Δεν έχει, μπάρμπα-Γιώργη.

- Φαίνεται πως δεν τα'βαλες, Κώστα μου, όταν τα πήρες τις προάλλες, του απάντησε. Κάτσε όμως, να τηράξω στις τσέπες μου. Και του'δωσε. Το σπίτι του σωστό μοναστήρι. Εκεί εύρισκαν άσυλο οι καλατζήδες, οιπραματευτάδες, οι ζητιάνοι, οι πονεμένοι. Το αγαπημένο του τραγούδι ήταν:

«Τ' έχεις καημένε κόρακα που σκουζεις και φωνάζεις, να μη διψάς για αίματα και τούρκικα κεφάλια; Πέρασε από τη Τζουμαγιά Το δόλιο το Μπιζάνι...»

Το τραγουδούσε συχνά τα βράδια σε ώρες σχόλης δυνατά και το άκουγε όλο το χωριό. Τελείωνε δε με τη λέξη:

Μπούβββ... Εκεί είχε πολεμήσει

Είχε πολλά παιδιά και σε κάποιον που το ρώτησε «Τι τα θέλεις τα πολλά παιδιά, ρε μπάρμπα;» του απάντησε: «Κάμε παιδάκια κι ας τρώνε κλαράκια, τα θέλει η πατρίδα.

Σημείωση: Ο Πάνος Κοσμόπουλος είναι διευθυντής σύνταξης του περιοδικού «ΙΘΩΜΗ». Έχει γράψει πολλά βιβλία (περασμένα και τωρινά, Ανάλεκτα και Σκαλαθύρματα, Εκ του Συνεγγυς, μεσσηνιακή παράδοση βίου κ.α.). Για το πνευματικό και περιβαλλοντικό του έργο τιμήθηκε από πολλούς κρατικούς φορείς. Το 2002 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Σούλα Μαλεβίτση Βασιλοπούλου
(Συνεχίζεται)

**«ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΑΙΕ,
ΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΤΙ.
ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ ΜΗΝ
ΚΑΤΑΦΕΡΕΣΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ.
Σ' ΑΥΤΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ. ΑΥΤΗ Η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ
ΣΟΥ, ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ.»**

Συνέντευξη στο ΟΙΚΟ

Τα παιδιά κινδυνεύουν από τα φυτοφάρμακα

Γιατί οι γνώσεις μας γύρω από τις επιδράσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία είναι τόσο περιορισμένες;

Πριν κυκλοφορήσει ένα φάρμακο στην αγορά, έχουν προηγηθεί όλα τα στάδια δοκιμών σε πειραματόζωα και ανθρώπους. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με τις τοξικές ουσίες που συνθέτουν τα φυτοφάρμακα. Οι επιβλαβείς επιδράσεις των φυτοφαρμάκων είναι ένα αδιαμφισβήτητο δεδομένο. Απλώς, οι επιστήμονες δυσκολεύονται να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για κάθε ουσία ελλείψει μελετών. Οι έρευνες που διεξάγονται, λόγω της τοξικότητας των σκευασμάτων, έχουν ως αντικείμενα πειραματόζωα ή είναι επιδημιολογικές μελέτες που εξετάζουν τις επιπλοκές στην υγεία συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων.

Συγκρίνουν, για παράδειγμα, πληθυσμούς που εκτίθενται επαγγελματικά σε φυτοφάρμακα με άλλους που δεν εκτίθενται. Από τέτοιου είδους μελέτες καταλήγουμε σε σημαντικά έμμεσα συμπεράσματα, όπως η κατά μεγάλο ποσοστό μεγαλύτερη εμφάνιση λευχαιμίας, μελανώματος και λεμφώματος σε άτομα που εργάζονταν για πολλά χρόνια με φυτοφάρμακα. Από τις 27 μελέτες οι 23 απέδειξαν άμεση συσχέτιση μεταξύ φυτοφαρμάκων και λεμφώματος non-hodgkin. Άλλη μελέτη συνέδεσε τη μητρική έκθεση σε φυτοφάρμακα με την εμφάνιση παιδικής λευχαιμίας. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από έρευνες που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ και συνδέαν τη χρήση οργανοφωσφορικών ουσιών με την εκδήλωση ασθενειών.

Ποιοι λόγοι καθιστούν τα παιδιά πιο ευάλωτα στις επιδράσεις των φυτοφαρμάκων;

Κατ' αρχάς, τα παιδιά μέσω της εισπνοής, της κατάποσης και της επαφής με το δέρμα απορροφούν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων, καθώς έχουν μικρό σωματικό βάρος. Οι τοξικές ουσίες είναι μέχρι και δέκα φορές περισσότερο τοξικές στα παιδιά απ' ό,τι στους ενήλικους. Παράλληλα, πολλά φυτοφάρμακα είναι βαρύτερα από τον αέρα με αποτέλεσμα στο περιβάλλον εισπνοής των παιδιών να υπάρχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις. Τα παιδιά ξεχνούν πολλές φορές να πλύνουν το φρούτο προτού το φάνε ή αμελούν να σαπουνίσουν τα χέρια τους. Στα παιδιά τα αμυντικά συστήματα δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένα, επομένως δεν έχουν την ικανότητα να διασπασούν και να αποβάλουν τις τοξικές ουσίες.

Επιπλέον, καθώς οι επιπτώσεις της τοξικότητας των υπολειμμάτων είναι μακροπρόθεσμες, τα παιδιά αποτελούν ομάδα «υψηλού κινδύνου», αφού έχουν μπροστά τους πολλές δεκαετίες ζωής. Εν ολίγοις, αν ένας ηλικιωμένος και ένα νήπιο προσλάβουν από οποιαδήποτε οδό τοξικές ουσίες, το πιθανότερο είναι ότι το παιδί θα παρουσιάσει συμπτώματα. Ουσιαστικά, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια τοξικότητας για τα παιδιά είναι πολύ πιο χαμηλά.

Ποια συστήματα στον παιδικό οργανισμό προσβάλλονται περισσότερο από τις τοξικές ουσίες των φυτοφαρμάκων;

Το ενδοκρινικό σύστημα των παιδιών είναι το πιο ευάλωτο. Κάθε ορμόνη έχει ένα όργανο-στόχο και αντίστοιχα έναν υποδοχέα. Πολλές ουσίες «μπλοκάρουν» αυτούς τους υποδοχείς και δυσχεραίνουν τη λειτουργία αυτού του οργάνου. Άλλες αναπτύσσουν ένα μηχανισμό μίμησης των ορμονών και «αποπροσανατολίζουν» τον οργανισμό. Παράλληλα, παρεμβαίνουν σε πολλούς μεταβολικούς δρόμους. Προσβάλλεται και το αναπαραγωγικό σύστημα, όπου δημιουργούνται επιπλοκές όχι μόνο στον οργανισμό που εκτέθηκε στην τοξικότητα, αλλά και στους απογόνους του.

Ταυτόχρονα, επιπτώσεις εμφανίζονται και στο νευρικό, ανοσοποιητικό και αναπνευστικό σύστημα, καθώς βέβαια και στο δέρμα. Ως γιατροί, συναντούμε συχνά συμπτώματα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με αυτή την τοξικότητα, όπως παιδιά που γεννήθηκαν με ανωμαλίες στα άκρα ή με καθυστέρηση. Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα μπορεί να

Της Θεοδώρας Λιακοπούλου – Τσιτσιπή, Παιδιάτρου, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών.

προκύπτουν από διάφορες αιτίες και δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι οφείλονται αποκλειστικά στην έκθεση σε φυτοφάρμακα.

Τα αναπαραγωγικά προβλήματα απασχολούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ποια συμπτώματα μπορούν να ερμηνευτούν ως αποτελέσματα της τοξικότητας ουσιών που περιέχονται σε φυτοφάρμακα;

Η μειωμένη γονιμότητα και η διαταραχή του κύκλου των γυναικών συνδέονται άμεσα με την έκθεση στην τοξικότητα. Πληθώρα επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, όπως οι αυτόματες αποβολές, οι γεννήσεις θνησιγενών βρεφών και η ενδομήτρια καθυστέρηση, είναι πιθανά αποτελέσματα της πρόσληψης τοξικών ουσιών. Το ίδιο ισχύει και για ανωμαλίες που εμφανίζονται σε νεογέννητα, όπως η κρυφορχία, ο υποσπαδίας, οι ανατομικές ανωμαλίες και το λυκόστομα.

Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι γυναίκες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, γιατί το έμβρυο προσλαμβάνει ό,τι και η μητέρα του.

Ποιες πρακτικές συμβουλές θα δίνετε σε γονείς που ανησυχούν για τον «ύπουλο» αυτό εχθρό;

Οι γονείς σήμερα είναι περισσότερο αφυπνισμένοι. Για να εξασφαλίσουν το αυτονόητο, μια ασφαλή τροφή για τα παιδιά τους, τους προτρέπω να εφοδιάζονται τρόφιμα που είναι πιστοποιημένα. Το ιδανικό είναι, βέβαια, να καταναλώνουμε προϊόντα βιολογικής γεωργίας, τα οποία καλλιεργούνται χωρίς καθόλου χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Επειδή, ωστόσο, αυτό δεν είναι για όλες τις οικογένειες εφικτό λόγω κόστους, θα συμβούλευα τον κόσμο να αναζητά προϊόντα ελεγχόμενα, φρούτα και λαχανικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Έτσι, θα έχουν τουλάχιστον τη βεβαιότητα ότι το φρούτο που τρώνε δεν βρέθηκε στα χέρια τους στην επομένη του ψεκασμού

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΑΜΦΙΛΕΙΑ» Αριθ. Φύλλου 155 όργανο του συνδέσμου Δαδιωτών.

Σημείωση:

Θεωρήσαμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε την ανωτέρω συνέντευξη της εγκρίτου πανεπιστημιακής παιδιάτρου Θ. Λιακοπούλου για να γνωρίσουν οι φίλοι μας τις επιπτώσεις που έχει στα παιδιά το ράντισμα με φυτοφάρμακα και να τα προφυλάξουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

30.1.2010 Πέθανε και κηδεύτηκε στη Πλατανόβρυση ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε το 1940 στη Πλατανόβρυση. Παντρεύτηκε τη Σταυρούλα Γκότση. Κόρη του Παπαθανάση Γκότση. Απέκτησε δύο παιδιά, το Γιάννη και τη Βασιλική. Ο Παναγιώτης υπήρξε ένα αξιόλογο και δημιουργικό άτομο και διεκρίνετο για το ήθος και το χαρακτήρα του.

Στους οικείους τα θερμά μας συλληπητήρια.

5.3.2010 Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθήνα η Μαρία Μαστροζάνε 16 μηνών. Η Μαρία ήταν κόρη του Σωτήρη και της Φωτεινής Μαστροζάνε και εγγονή του Θεόδωρου Αθ. Παναγιωτόπουλου.

Στους οικείους τα θερμά μας συλληπητήρια.



Διακρίνονται:
 Η Μαρία Π. Θεοδοσοπούλου, η κόρη της Γ. Καλλιόπη και οι εγγονές της.



Αθανασία Τσαούση γεννηθείσα 1902
 Φωτογραφία 1960



Γιαννούλα Χρ. Καλοφωλιά 1906
 Φωτογραφία 1960.



Διακουμή Χριστίνα 1908
 Φωτογραφία 1960.



Μανιάτη Ελένη 1909
 Φωτογραφία 1960.

“Κεφαβρυσαιέ θερμή παράκληση, όταν αηλιάζετε διεύθυνση να ενημερώνετε το Σύλλογό μας για να σας στέλνουμε την εφημερίδα στη σωστή διεύθυνση”



“Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας παλιές φωτογραφίες για δημοσίευση. Μετά τη δημοσίευση θα σας επιστραφούν άθικτες”